

*Blå Visor
Midsommar*



BLÅ STATION

Blå Visor Midsommar

1 LILLA NUBBEN

Melodi: Hej tomtegubbar

Tänk om jag hade lilla nubben
uppå ett snöre i halsen!
Tänk om jag hade lilla nubben
uppå ett snöre i halsen!
Jag skulle dra, den upp och ner,
så att den kändes som många fler.
Ja, tänk om jag hade lilla nubben
uppå ett snöre i halsen!

2 VI ÄRO SMÅ HUMLOR

Melodi: Karl Alfred Boy

Vi äro små humlor vi, bzbz
vi äro små humlor vi bzbz
vi äro små humlor
som tar oss en geting,
vi äro små humlor vi.

Vi äro små fiskar vi, blubb blubb
vi äro små fiskar vi, blubb blubb
vi äro små fiskar
som tar oss en kallsup,
vi äro små fiskar vi.

Vi äro små änglar vi, flax flax
vi äro små änglar vi, flax flax
vi äro små änglar
som tar oss en djävel,
vi äro små änglar vi.

3 JAG HAR ALDRIG

Melodi: O hur saligt att få vandra

Jag har aldrig vatt på snusen
aldrig rökat en cigarr, halleluja.
Mina dygder äro tusen,
inga syndiga laster jag har.
Jag har aldrig sett nått naket,
inte ens ett litet nyfött barn.
Mina blickar går mot taket,
därmed undgår jag frestarens garn,
halleluja.

Halleluja-halleluja, halleluja-halleluja,
halleluja-halleluja, halleluja...

Bacchus spelar på gitarren,
Satan spelar på sitt handklaver.
Alla djävlar dansar tango,
säg, vad kan man väl önska sig mer?
Jo, att alla bäckar vore brännvin,
stadsparksdammen full av bayerskt öl,
konjak i varenda rännsten,
och punsch i varendaste pöl.



4 UTI MIN MAGE

Melodi : Uti vår hage

Uti min mage en längtan mig tär,
kom hjärtats fröjd.
Där råder en hunger,
som ropar så här:
Kom kryddsill och kall potatis,
kom brännvin och quantum satis,
kom allt som kan drickas,
kom hjärtans fröjd.

5 DRICKER MAN FÖR LITE

Melodi: Lambert walk

Dricker man får lite blir livet torrt.
dricker man för mycket blir livet kort.
Nej, Gör som jag, hutta lite
varje dag.

6 STENKA RASIN

Vodka, vodka vill jag dricka,
jag vill äta kaviar.
//: Jag vill älska russkij flicka,
jag vill dö i samovar! ://

7 HELAN KNAPPAST HUNNIT

Melodi: Amanda Lundbom

Helan knappast hunnit sjunka.
Hej, skuttiplutt
tjodelittan junka.
Förrän vi på nytt ska klunka.
Hej, pillipp,
faderuskan tjafs.
Kan du säga grön dragon,
röd dragon, gredelin dragon.
Tjohej, pim pats.
Då kan du nog få full ranson.
Hej, skuttiplutt,
faderuskan tjafs.

8 CYKELVISAN

Melodi: Väva vadmal

Man cyklar för lite
Man röker för mycket
och man är fasan så liberal
när det det gäller maten och spriten
Jag borde slutat för länge sen
men denna sup är för liten
Vad tjänar att hyckla
Tids nog får man cykla



9 MERA BRÄNNVIN I GLASEN

Melodi: Internationalen

Mera brännvin i glasen.
Flera glas på vårt bord.
Flera bord på kalasen.
Flera kalas på vår jord.
Flera jordar kring månen.
Flera månar kring Mars.
Flera marscher ner till Skåne.
Mera Skåne, gu'bevars.

10 FREDMANS SÅNG NR 21

Så lunka vi så småningom,
från Baccibuller och tumult
när döden ropar: Granne kom,
ditt timglas är nu fullt.
Du gubbe fäll din krycka ner,
och du du yngling lyd min lag
den skönsta nymf, som mot dig ler
inunder armen tag.

Tycker du att graven är för djup
nå välan ta dig då en sup
tag dig sen dito en, dito två, dito tre
så dör du nöjdare.

11 SIFFERVISAN

Melodi: Ritsch, ratsch

1, 2, 75, 6, 7, 75, 6, 7, 75, 6, 7
1, 2, 75, 6, 7, 75, 6, 7, 73
107, 103, 102
107, 6, 19, 27
17, 18, 16, 15
13, 19, 14, 17
19, 16, 15, 11
8, 47 !

12 HELAN GÅR

Helan går,
sjung hopp faderallan lallan lej.
Helan går,
sjung hopp faderallan lej.
Och den som inte Helan tar,
han heller inte Halvan får.
Helan går...
Sjung hopp faderallan lej.

13 HÄR ÄR VI JU ALLA VÄNNER

Melodi: We wish you a Merry X-mas

Här är vi ju alla vänner
och alla varandra känner.
Så skål på oss nu go vänner
och välkomna hit.
Vi skålar för våra vänner,
och dom som vi känner.
Men dom som vi inte känner,
dom skiter vi i.

14 JAG ÄR EN LITEN UNDULAT

Melodi: Med en enkel tulipan

Jag är en liten undulat
som inte får någon mat.
För dom jag bor hos,
för dom jag bor hos,
dom är så snåla.
Dom ger mig fisk varenda dag,
det vill jag rakt inte ha.
Jag vill ha brännvin,
jag vill ha brännvin,
och gorgonzola.
Hej!

15 SERENAT

Melodi: En sockerbagare

Så skön som liljan uppå sin stängel
står supen där som en långbent ängel.
Och härligt iskall och upphälld nyss
så smakar den som en änglakyss.

16 SÄDESFÄLTEN BÖJER SIG FÖR VINDEN

Melodi: Barndomshemmet

När som sädesfälten böjer sig för vinden
står nån djävel där och böjer dom tillbaks.

